

Anne Provoost

AFKNAPPER

Ik droomde
dat ik een gedicht schreef
waarvan ik dacht
toen ik het las
wauw
ik wenste
dat ik het
geschreven had

De droom ging door
klaar als glas
het gedicht echter
werd wakker