

ANNE PROVOOST

Back-up

.....

Het gedicht dat ik had willen schrijven
als het niet al was gedaan
gaat over levend vogels achterna duiken
braamvrij weer opstaan
en jezelf betasten om te weten hoe het is gebeurd

een bed vinden voor het liggen
in een kamer met hoeken noch kanten,
een kogelrond raam
voor het kadreren van de zonsondergang,
en genoeg honger
om van al je gewicht af te raken

dan bladloos wachten op de man
die door een kier naar binnen kan
die kijkt, zwijgt, slikt,
en als chocolade bevredigt